

## **Kerstproject: GEGREPEN DOOR GODS LIEFDE**

Jona 3, Jona voert zijn opdracht uit

### **Projectthema:**

Gehoorzamen aan Gods liefde

### **Thema:**

Bekeren is terugkeren naar God

### **Doel:**

De kinderen ontdekken dat je moet gehoorzamen als God zegt dat het anders moet.

### **Toelichting:**

God wil liever vergeven dan bestraffen. Die genade is zijn liefde voor mensen. Daarom stuurt Hij Jona opnieuw naar Nineve. Maar God wil ons alleen vergeven, als wij ons bekeren. Bekeren is teruggaan naar God: het verkeerde achter je laten en weer het goede doen. Een ander leven, weer helemaal op God en de naaste gericht. In Nineve trekt iedereen het boetekleed aan; dat is een verrassing. God ziet het en trekt zijn straf in. Met veel vreugde verandert Hij van gedachten. Op weg naar Kerst hopen wij op de Verlosser, op Jezus' komst. Maar dat is niet vrijblijvend; daar hoort ook goed gedrag bij. Luisteren naar Gods waarschuwingen en aanwijzingen, leven zoals Hij in zijn Woord vraagt. Dus leven zodat God vol vreugde zijn liefde kan tonen.