

**Datum kindernevendienst: 10 oktober 2021**

Genesis 27:41-28:22 Jakob vlucht naar Charan

**Thema:** De hemel gaat open

**Doel:**

De kinderen ontdekken dat God laat zien wie Hij wil zijn voor de vluchtende Jakob. Hij droomt over een ladder naar de hemel. Gods engelen zullen overal bij Jakob zijn.

**Toelichting:**

Rebekka helpt Jakob opnieuw. Ze haalt Isaak over Jakob naar haar neef Laban te laten vluchten. Voordat Jakob vertrekt krijgt hij de verbondszege: hij wordt vader van veel nakomelingen, veel volken en zal wonen in het land dat God aan Abraham beloofde, maar waaruit hij nu vluchten moet. Onderweg naar een vreemd land en onbekende familieleden laat God Jakob dromen. Ondanks al zijn ongeloof en bedrog mag Jakob erop rekenen, dat God met hem meegaat. Hij heeft dat niet verdiend; Isaaks zegen bij het weggaan is een cadeau, genade. God opent de hemel en laat zien dat de engelen bij Jakob zijn, zijn leven lang. De HEER belooft dat Jakob een mooie toekomst heeft, ook al lijkt dat er nu helemaal niet op.