

Lucas 21:25-33 Wees waakzaam

**Thema:**

Kijk naar de vijgenboom

**Doel:**

De kinderen bemoedigen met de zekerheid dat Jezus eens komt om alles goed te maken.

**Toelichting:**

Deze zondag is de laatste zondag voor Advent, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In veel gemeenten worden op deze dag de namen genoemd van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Vaak wordt op deze zondag gelezen over de Wederkomst. Bij zijn Hemelvaart heeft de Here Jezus beloofd terug te keren op dezelfde manier als Hij is weggegaan. Zijn Koninkrijk zal dan komen. Alle voortekenen die aan deze grote dag voorafgaan (vs. 25-26) wijzen ons erop dat Gods feest in aantocht is. Iedereen zal dan kunnen zien dat Gods woorden waar zijn. Jezus gebruikt het beeld van de vijgenboom. Als die als eerste boom uitloopt is de zomer in aantocht. Je ziet er verder nog niet veel van, maar het is zeker.