

*Datum kindervevendienst: 26 mei 2019*

---

Johannes 14:15-31 Een andere Pleitbezorger dan Jezus

**Thema:**

God blijft bij ons

**Doel:**

De kinderen leren hoe God bij ons blijft, nu Jezus niet meer op aarde is.

**Toelichting:**

Jezus gaat naar de hemel, omdat zijn verzoeningswerk op aarde volbracht is. Daar maakt Hij een plaats klaar waar wij voor altijd bij God zullen zijn. Maar hoe moet het intussen verder. Kunnen de discipelen wel zonder Jezus als hun Leraar en Vriend? Jezus vraagt hun allereerst Hem te blijven liefhebben en zijn geboden te blijven houden. De opdracht voor hen verandert niet: geloven. Bovendien is God trouw: Hij blijft bij hen en geeft de Geest der waarheid die hen voortdurend bemoedigt, te hulp schiet en corrigeert. Die nieuwe Pleitbezorger maakt hun Jezus bekend en God in hun hart laten wonen. Die nieuwe Pleitbezorger geeft dat hun geloof standhoudt en groeit en resultaat oplevert. In dit antwoord van Jezus zit dus een opdracht en een belofte.