

*Datum kindernevendienst: 22 juli 2018*

---

Efeziërs 2:11-22 Israël en de volken samen in Christus

**Thema:**

Samen met Israël

**Doel:**

De kinderen leren dat de christelijke kerk een lange voorgeschiedenis heeft in Gods uitverkoren volk Israël.

**Toelichting:**

In Efeziërs 1 lasen we dat in Christus het mysterie van Gods liefde wordt onthuld. Paulus zegt hier: Gods liefde is niet pas op Pasen en Pinksteren begonnen. Daarvoor koos God Abraham uit om uit te groeien tot een volk: Israël. God koos Israël uit om daarin zijn Zoon, de Verlosser geboren te laten worden. Daarom zegt Paulus: wie in Christus gelooft, hoort bij dat verbond van Gods liefde. Ook al is hij geen Jood, hij is geen vreemdeling of gast, hij is burger, hoort er helemaal bij. God koos ook hem uit. Wij zijn Gods kinderen samen met Israël: even verwonderd en dankbaar over zijn geduld en even afhankelijk van Gods Geest die ons vasthoudt en de weg wijst.