

1 Samuël 2:11-36 Eli's zonen leven slecht

Thema:

God komt op de eerste plaats

Doel:

De kinderen leren dat het dienen van God en gehoorzamen van zijn geboden moet gaan boven onze eigen belangen

Toelichting:

Eli's zonen misbruiken de offers om er zelf rijk van te worden. Ze gebruiken daarbij zelfs geweld. In die omgeving groeit Samuël op. Hij zou in Silo moeten zien leren hoe een goede priester leeft, maar krijgt een erg slecht voorbeeld. Eli vraagt zijn zonen wel op te houden, omdat je met de heilige God niet moet spotten, maar hij treedt niet op als ze niet luisteren en op het slechte pad verdergaan. Een profeet waarschuwt Eli: als hij zijn zonen belangrijker vindt dan God en hen niet aanpakt, dan zullen hij en zijn zonen sterven en zal een andere, trouwe priester hun taak overnemen. God moet nummer één zijn. Dan worden jullie gelukkig. Maar anders ...