

## **kindernevendienst:10 januari 2021**

Marcus 1:21-28 Jezus is sterker dan een onreine geest.

### **Thema:**

Wie is die Jezus?

### **Doel:**

De kinderen ontdekken dat Jezus bij zijn werk direct bewondering en verzet tegenkomt.

### **Toelichting:**

Jezus begint de Schriften uit te leggen in de synagoge van Kafarnaüm. Vanaf deze start van zijn werk komt Hij bewondering en verzet tegen. Mensen zijn onder de indruk van wat Hij zegt. Zijn woorden zijn waar, ze geven hoop. De mensen voelen zich door God zelf aangesproken. Eén man protesteert. Hij is bezeten is van een onreine geest. Hij is ziek en zegt wat Gods vijand hem laat zeggen: 'Jezus, U bent Gods Zoon, U hebt met macht over alles op aarde. U komt om mij kapot te maken.' Jezus legt deze boze geest het zwijgen op. De zieke man is opeens genezen. En de omstanders: ze weten dat Jezus niet alleen spreekt namens God, maar die woorden ook waarmaakt.