

**Kindernevendienst: 25 oktober 2020**

Matteüs 19:16-30 De rijke jongeman

**Thema:**

Heb jij genoeg aan God?

**Doel:**

De kinderen ontdekken dat er allerlei dingen een sta-in-de-weg kunnen zijn om Christus te volgen.

**Toelichting:**

Vandaag ontmoeten we een jonge man die enthousiast is over Jezus. Hij vraagt Jezus: wat moet ik doen om voor altijd bij God te horen? Jezus antwoordt hem, dat hij moet doen wat God in de wet vraagt. Om dat te laten zien moet hij alles verkopen, aan de armen weggeven en Jezus volgen. Dat kan de jonge man niet. Dat is te veel, te moeilijk. Verdrietig en teleurgesteld gaat hij bij Jezus weg. Op God alleen vertrouwen en leven van wat Hij geeft wil hij niet. Rijkdom, geld, wat je bezit weggeven? Maar dan ben je toch ook alles kwijt? Dat lijkt zo, maar je krijgt er Gods Koninkrijk voor terug. Jezus noemt dat: een schat in de hemel. Blijkbaar is die nog veel meer waard.