

Wie kunnen mee?

De reis wordt georganiseerd door de commissie Vorming + Toerusting van de Emmaüskerk. Iedereen die deel wil nemen aan de gebedstijden, gesprekken, maaltijden en open is voor een ontmoeting met een andere kerkelijke traditie, is welkom. Max. aantal deelnemers is 8. Men moet goed afstanden kunnen lopen. De afstand tussen het gastenverblijf in ongeveer 400 meter is. Rollators kunnen niet meegenomen worden.

Kosten, verblijf en vervoer

Het verblijf kost €80. Daarbij zijn inbegrepen logies en maaltijden. Uw aanmelding is rond na betaling van de kosten. Restitutie is niet mogelijk. We slapen in hotellerie Béthanië, een rustiek gelegen bijgebouw van het klooster waar men zelf koffie en thee kan schenken en kan ontbijten. Middag- en avondeten zijn in de gastenrefter van het klooster. De reis wordt gemaakt met (eigen) auto('s).

Wat nog meer mee te nemen?

Liefst zo weinig mogelijk bagage, maar in ieder geval het volgende:

- * paspoort of identiteitskaart
- * lakens, kussensloop en handdoeken (huren is niet mogelijk)
- * flesje water
- * medicatie (evt. medische gegevens)

Informatie en opgave

Voor informatie en opgaven kunt u terecht bij:

Piet de Munck, telefoon 0187-642419 / 06-39798747

kloosterweekend@emmauskerkmiddelharnis.nl

ds. Leen Jan Lingen, telefoon 0187-482944,

predikant@emmauskerkmiddelharnis.nl

Informatie op Internet:

emmauskerkmiddelharnis.nl/vorming-toerusting/kloosterweekend of monasterechevetogne.com

Verblijfadres

Monastère de Chevetogne

Rue du Monastère 65

5590 - Chevetogne - België

Telefoon: +32 83 21 17 63



Reisroute per auto (227km ± 2½ uur rijden)

Vanaf Brussel de autoweg E411 volgen (Brussel-Namen-Luxemburg). Neem afslag 22 Rochefort. Na de afslag linksaf de N94 Rochefort volgen. Daarna linksaf slaan richting Rochefort de N911 op. Daarna linksaf richting Ciney/Haversin/Domaine Provincial Chevetogne N918 volgen. Aan het eind bij een T-splising zie je rechtsboven een windmolen staan deze is van het park Domaine Provincial de Chevetogne, dan linksaf N929 richting Dinant. De eerste weg rechts inslaan richting Chevetogne) om heel kort daarna rechts een soort langweggetje in te slaan (bordje: Eglise orientale) je rijdt dan op de Rue du Monastère en rijdt dan recht op het klooster af.

Op www.emmauskerkmiddelharnis.nl/vorming-toerusting/programma kunt u lezen over alle andere activiteiten van de commissie Vorming+Toerusting van de Emmaüskerk.

KLOOSTERWEEKEND IN CHEVETOGNE

de plek waar Oost en West zich
verenigen



van vrijdag 16 april
tot en met
zondag 18 mei
2021



www.emmauskerkmiddelharnis.nl

Ontstaan, geschiedenis, missie

Het klooster van Chevetogne is gelegen in een heuvellandschap aan de rand van de Belgische Ardennen, halverwege Brussel en Luxemburg. Het is een internationaal Benedictijns klooster toegewijd aan de eenheid van de christenen. Sinds haar ontstaan heeft de openheid naar de grote Oosterse en Westerse tradities van liturgisch gebed deze gemeenschap gekenmerkt.



Het klooster werd gesticht in 1925 door Dom Lambert Beauduin (1873-1960). Deze monnik van de Benedictijner abdij van Keizersberg (Leuven) was voordien één van de stichters van de Liturgische Beweging in België. Door zijn ontmoeting met het christelijke Oosten, werd hij zich bewust van de scheiding van de Kerken, het geen hem aanzette te werken aan de stichting van een klooster dat aan de christelijke eenheid gewijd zou zijn. De uiteindelijke locatie werd in 1939 Chevetogne (bisdom Namen).

Vanaf het begin van de nieuwe stichting startte Dom Lambert Beauduin een oecumenisch tijdschrift, genaamd Irénikon, geheel gewijd aan de eenheid tussen de Kerken. Het tijdschrift zag het licht in april 1926 en is vanaf die tijd onafgebroken verschenen. In dezelfde tijd trachtte Dom Lambert de relatie met de Anglicaanse kerken te versterken en ook met de andere christelijke gemeenschappen die niet in eenheid met Rome waren. Om tot een eerlijke dialoog met deze christenen te komen, hebben de

de monniken van Chevetogne veel contacten met personen uit deze gemeenschappen gelegd. De monniken van Chevetogne bidden, werken en ontvangen hun gasten met in hun hart het gebed van Christus: 'Dat zij allen één mogen zijn'.

Als plaats van gebed wil de gemeenschap zich tezelfdertijd laven aan de liturgieën van het Roomse Westen en van het orthodoxe Oosten. Haar streven is zo diep mogelijk door te dringen in de christelijke ziel van Oost en West ondanks confessionele verschillen.

Liturgisch splitsen de monniken zich op in twee groepen: de ene groep celebreert volgens de Westerse Latijnse traditie, de andere volgens de Oosterse Byzantijnse, zoals dit in het verleden in sommige andere kloosters al werd gedaan.

Benedictijnen



De gemeenschap van Chevetogne schoeit in de spirituele Benedictijnse traditie. St. Benedictus (Umbrië, ca.480 - ca.547) heeft een model van christelijk leven voorgesteld voor mannen en vrouwen van zijn tijd. Zijn zoektocht naar de waarheid en de wijsheid van het hart deden hem een levensstijl ontwikkelen die in een paar

beginselen kan worden uitgedrukt: God zoeken en iedere mens eren. Velen hebben in dit ideaal een antwoord gevonden op hun diepste aspiraties. In de Regel van Benedictus komen geestelijke zoektocht en menselijke waarden op een harmonieuze manier samen.

Dagritme

In Chevetogne kan men de gebedsdiensten bijwonen van de Oosters en Westerse traditie. Daartoe zijn twee kerkgebouwen beschikbaar: Latijns (Rooms Katholiek) en Byzantijns (Oosters Orthodox).

De volgende tijden worden aangehouden:

<i>Latijnse kerk</i>	<i>Byzantijnse kerk</i>
06u00 Laudan	06u00 Orthros
07u45 Eucharistie	12u15 Sext
12u15 Sext	18u30 Vespers
18u30 Vespers	20u30 Completen
20u30 Completen	Za 19u30 Vigilie
	Zo 10u15 Eucharistie

Het bezoek

Tijdens ons bezoek aan het klooster volgen we de gebedsdiensten, die in het Slavisch, Grieks, Latijn en soms een beetje Nederlands zijn. Het gezang van de monniken plaatst je in hemelse sferen evenals het kerkgebouw in Byzantijnse stijl met de vele iconen. Tussendoor proberen we ook een gesprek te hebben met een van monniken. De rest van de tijd is vrij om in de schitterende omgeving te wandelen, te lezen, of even een bezoek te brengen aan een naburig klooster. Verder is er een winkel met cd's, iconen en boeken. Het klooster beschikt ook over een bibliotheek.