

Jaarprogramma Emmaüskerk Vorming+Toerusting seizoen 2018-2019



Een goed gesprek

September 2018 is het thema van de startzondag 'een goed gesprek'. Hiermee sluit het jaarprogramma van Vorming+Toerusting aan op dit thema. In een goed gesprek voel en proef je verbinding met degene die je spreekt. Er zijn gezamenlijke overeenkomsten en er is begrip en respect voor elkaar. Er kunnen ook verschillende inzichten maar ze zijn bespreekbaar naar elkaar toe. Onverwachts wordt je bemoedigd om het daarna weer helemaal te zien zitten. Het kan ook opluchten omdat je ontdekte dat de vork heel anders in de steel zat. Een goed gesprek kan ook enorm opluchten en weer nieuwe energie geven. Kortom een goed gesprek is goud waard. Dat goud proberen we op te delven in het seizoen 2018-2019 door een gevarieerd aanbod. U bent van harte welkom voor een goed gesprek met elkaar en met God!



Een goed gesprek - De taal van de Bijbel - cursus Hebreeuws ds. Leendert Jan Lingen

De taal van de Bijbel leren middels een prachtige cursus! De cursus is uniek en maakt gebruik van verhalen en gedachten uit de Joodse mystiek van Kabbala en Talmoed. Voor deze cursus moet het cursusboek 'Hebreeuws In Zes Dagen' aangeschaft worden. Deze cursus is al vaker gegeven maar nieuwe cursisten en hen die deze al eerder volgden kunnen er opnieuw weer veel van leren. Er wordt les gegeven via powerpoint-presentaties Toegang is gratis, het cursusboek kost €29,50. U kunt zich opgeven via ljil@planet.nl of 0187-482944 of 06-39501120. Hartelijk welkom op **donderdag 27 september, 1 en 29 november 2018, 17 januari, 14 februari en 7 maart 2019** in de Emmaüskerk te Middelharnis om 19.30 uur.



Een goed gesprek - Belijdenis doen ds. Leendert Jan Lingen

Vroeger was het vanzelfsprekend: je was gedoopt en deed na catechese op je 18e belijdenis. Tegenwoordig ligt dat soms wat anders. Vanuit de wereld komt veel op je af. Je twijfelt en je stelt de zaken van geloof misschien wat uit... Toch: stel het niet te lang uit en gun jezelf de gelegenheid om je eens verder te bezinnen op wat geloven nu eigenlijk is en waar je 'ja' op zegt als je belijdenis zou doen. Wees welkom op de avonden ter voorbereiding en raak in gesprek over het leven dat God ons aanbiedt. Rode draad is de Apostolische Geloofsbelijdenis. De eerste avond is op **vrijdag 28 september 2018** om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Dan bespreken we de route voor de andere vrijdagen.



Een goed gesprek - Een kerk met beide benen in de buurt Peter Trommel

Jane Acheloi, Umoja-coördinator in Oeganda zei het zo: "Als God ergens een kerk plant of laat bestaan, heeft Hij er een bedoeling mee voor de buurt."

Deze stevige uitspraak is het uitgangspunt voor onze workshop/avond die de titel heeft: "Kerk met beide benen in de buurt." Maar wat betekent dat nu? Met elkaar gaan we nadenken en proberen te ontdekken wat God dan van ons vraagt als we christen willen zijn in onze eigen leefomgeving. Betekent dat heel veel activiteiten ondernemen als kerk, of misschien juist helemaal niet? Vraagt dat weer het

zoveelste van ons? Op creatieve wijze gaan we daar samen aan werken en proberen op ontspannen wijze een doel te formuleren voor de kerk en ons eigen leven. In de Bijbel zullen we handvatten zoeken om ons te helpen de juiste keuzes te maken en ook te zien dat God ons wil bemoedigen in deze keuzes. Welkom op **maandag 1 oktober 2018** om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis.



Een goed gesprek - Wandelen door Israël en de Bijbel dr. Piet van Midden

De Bijbelse verhalen zijn ontstaan in een heel andere tijd en in een heel andere wereld dan de onze. Als je niet alleen studie maakt van die wereld, maar er ook veel in rondreist, verdiept dat je kijk op de Bijbelse verhalen? Vast wel. Piet van Midden was niet alleen gemeentepredikant, maar ook docent Bijbels Hebreeuws in Tilburg. Hij kreeg voor onderwijsvernieuwing een prestigieuze prijs. Tevens bezocht en bezoekt ongeveer alle Bijbelse landen. Hij schreef boeken (waaronder ook reisgidsen voor Israël en Jordanië) en publiceerde artikelen en vertelt graag over wat hij heeft ontdekt

en wil dat met ons delen. Welkom op **maandag 8 oktober 2018** om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis.



Een goed gesprek in Israël ds. Leendert Jan Lingen

In het vroege voorjaar van 2019 zal er weer een reis naar Israël plaats vinden. Er wordt gestart in de Negev woestijn met bezoeken aan de kibboets Sede Boeker waar David Ben Goerion, de stichter van de staat Israël, woonde. Langzaam zal noordelijk worden gereisd naar de Dode Zee, Jericho, Jeruzalem, Bethlehem, de Jordaanvallei, Galilea en de Golan Hoogvlakte. De reis bevat ook

drie wandelingen: in de woestijn bij Maktesh Ramon, de Gospeltrail in Galilea en een wandeling bij de bronnen van de Jordaan. Overnachtingen zijn in Yerucham, Jericho, Jeruzalem en Tiberias. De reis duurt 9 dagen: van **21 februari t/m 1 maart 2019**. De reis is al volgeboekt, maar men kan zich altijd nog op een reservelijst laten zetten. Welkom op de informatieavond op **vrijdag 12 oktober 2018** om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis.



Een goed gesprek - Ontdek je gaven ds. Leendert Jan Lingen

Het is niet eenvoudig om te ontdekken welke gaven je hebt zodat je je beziel kunt inzetten. Meestal weten we dat ook niet van een ander. Vandaar een korte 'cursus' om met elkaar te ontdekken waar je het meest op je 'plek' zou kunnen zijn in de kerkelijke gemeente. Aan de orde komen roeping, passie, gaven en persoonlijke stijl. Onderdeel is ook

het maken van tests. Uit ervaring blijkt dat deze avonden als zeer praktisch worden ervaren. "Hier kom ik nu eens echt verder mee" is meestal de reactie. Zeer aan te bevelen om er over met elkaar in gesprek te gaan. (N.B. het verplicht tot niets!) Welkom op **maandag 15 en 29 oktober 2018** om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis.



Een goed gesprek - Bijbelse lijnen rond de eerbied voor het leven ds. Leendert Jan Lingen

Met onze medische kennis weten we meer en kunnen we meer. Dat roept ook vragen op. Mag alles wat kan? Wat te doen als je meer weet van erfelijke ziektes bij een mogelijke zwangerschap. Wat te doen als we langer leven maar de kwaliteit ervan afneemt? Allemaal actuele vragen waarop het antwoord in de Bijbel niet even te vinden is. In die tijd was men ook nog niet bekend met die vragen. Dus: wat betekent de Bijbel op ethisch gebied? Zijn er onopgeefbare kernwaarden? Zijn er lijnen waarlangs we als mondige christenen verder kunnen denken? Belangrijke vragen! Samen zullen we

een beetje pionieren op dit nieuwe terrein met de Bijbel als Gids. Welkom op **maandag 5 november 2018** om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis.



Een goed gesprek - Het werk van een verpleeghuisarts dokter Sjaak van Kempen

De laatste jaren is er veel te doen over ouderen in verpleeghuizen. Verpleeghuizen komen nu zelfs vaak terug in tv-series. Daarin is te zien hoe ouderen hun dagen doorkomen gepaard gaande met een steeds verder optredend functieverlies en vermindering van zelfstandigheid. In die toenemende broosheid zijn hulp en ondersteuning steeds meer nodig. We kijken er tegenaan, maar wat komt een verpleeghuisarts zoal tegen in de praktijk? Welke dilemma's zijn er? Hoe ga je om met de familieleden rondom de cliënt? Wat is er nodig en wat kan er geboden worden? Wat is kenmerkend de laatste jaren en wat kan een

verpleeghuisarts betekenen voor de cliënt en zijn of haar familie? Vragen voor Sjaak van Kempen, verpleeghuisarts van Nieuw Rijsenburgh. Hij laat er zijn licht over schijnen en gaat met ons er een goed gesprek over aan. Welkom op **maandag 26 november 2018** om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis.



Een goed gesprek met God ds. Leendert Jan Lingen

Meditatie, stilte en gebed helpen je bij het ordenen van je (geloofs)leven. De christelijke traditie heeft ons wat dat betreft veel te bieden. Wat in kloosters eeuwenlang werd bewaard en beoefend blijkt niet passé te zijn. Vier avonden waarop we de praktijk ervan oefenen. Het is smaken en proeven. Ook zaken als ademhaling en lichaamshouding komen aan de orde. We gaan het oefenen door

Bijbelwoorden op verschillende manier te beluisteren en erover te mediteren. Welkom op **maandag 14, 21, 28 januari, en 4 februari 2019** in de Emmaüskerk te Middelharnis van 20.00 uur - 21.15 uur.



Een goed gesprek - De Matteüs Passion - Mar van der Veer

Schoolmusicus, componist en theoloog Mar van der Veer geeft drie donderdag- avonden in maart 2018 uitleg in de Emmaüskerk te Middelharnis over de Mattheüs Passion van Johan Sebastiaan Bach. Hij opent in woord en muziek een deur naar de in ons land meest geliefde Passiemuziek van Johan Sebastiaan Bach. Voor velen blijft dit indrukwekkende



muzikale gebouw te imposant om binnen te gaan. Mar van der Veer laat horen hoe gemeenteleden in de dagen van Bach werden uitgenodigd om deel te worden van dit muzikale geloofsverhaal. Met name zal hij ingaan op de theologie die achter de teksten verborgen zit. Deze wordt in onze tijd niet of nauwelijks begrepen. Mar van der Veer welbekend op Goeree-Overflakkee, als leraar muziek. Hij is componist en nu ook theoloog. Mar van der Veer gaat drie avonden met ons in gesprek op de **donderdagavonden 14, 21 en 28 maart 2019**. De avonden in de Emmaüskerk te Middelharnis zijn vanaf 20.00 uur en vrij toegankelijk. Iedereen is van harte welkom om te luisteren naar deze bevlogen man.



Een goed gesprek met kloostergangers en monniken

Kom je ook tijd en rust te kort om eens na te denken over hoe het nu echt met je gaat, je leven van alledag en je toekomst? En... te druk in je hoofd voor een echt goed gesprek? Zoek dan de rust en het ritme op van het klooster in Egmond-Binnen van **10 tot 12 mei 2019**. Via een geordende dagstructuur rust ervaren, en concentratie tot jezelf te komen, bezinning voor je ziel, ervaar de

schepping en denk eens na over het gewone leven. Maak er bewust een weekend voor vrij en je zult merken dat er rust te vinden is in de stilte waar je je in begeeft. Er zijn mogelijkheden tot een gesprek met een monnik en gesprekken met mede kloostergangers, en er is 'stille tijd' waarin iedereen zijn eigen gang gaat. Het zijn weldadige ervaringen die de drukte en de waan van alledag doorbreken en waardoor je opgeladen wordt om de wereld weer opnieuw, open en vrijmoedig in te gaan. Maak de van ouds vastgestelde gebedstijden mee die veel eerder al onderdeel waren van het kloosterleven en laat je meevoeren in het ritme van het klooster. Kom zo dicht bij jezelf en voel je verbonden met anderen. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Piet de Munck telefoon 0187-642419/06-39798747 kloosterweekend@emmauskerkmiddelharnis.nl



Een goed gesprek - Wandelen op het Pinksterpad (geen initiatief van de Emmaüskerk)

Pinksterpad is een jaarlijkse inspirerende wandeltocht op 2e Pinksterdag die start en eindigt in of bij een kerk. Proef de saamhorigheid van mensen uit verschillende kerken bij deze inspirerende tocht. Onderweg krijgen de wandelaars zo nu en dan iets aangereikt; een foto, een gedicht, een spreuk of iets anders dat aanleiding geeft tot gesprek. Pinksterpad is in 2011 voor de eerste keer georganiseerd door een aantal Hervormde PKN kerken op

Goeree-Overflakkee. Sindsdien is het een jaarlijkse traditie op het eiland en hier en daar elders in het land. Pinksterpad 2019 is op 2e Pinksterdag **maandag 10 juni 2019 om 13.30 uur**. Voor kinderen is een speciaal programma, met een verkorte route. De tocht is toegankelijk voor alle leeftijden, rolstoelers, kinderwagens en buggy's. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Voor meer informatie kijk op www.pinkersterpad.nl

Activiteitenkalender Emmaüskerk Vorming + Toerusting 2018-2019

- 27-09 Een goed gesprek - De taal van de Bijbel - cursus Hebreeuws 1/6 - ds. L.J. Lingen
- 28-09 Een goed gesprek - Belijdenis doen - ds. L.J. Lingen
- 01-10 Een goed gesprek - Een kerk met beide benen in de buurt - Peter Trommel
- 08-10 Een goed gesprek bij het wandelen door Israël en de Bijbel - dr. Piet van Midden
- 12-10 Een goed gesprek in Israël (informatie avond) - ds. L.J. Lingen
- 15-10 Een goed gesprek - Ontdek je gaven 1/2 - ds. L.J. Lingen
- 29-10 Een goed gesprek - Ontdek je gaven 2/2 - ds. L.J. Lingen
- 01-11 Een goed gesprek - De taal van de Bijbel - cursus Hebreeuws 2/6 - ds. L.J. Lingen
- 05-11 Een goed gesprek - Bijbelse lijnen rond de eerbied voor het leven - ds. L.J. Lingen
- 26-11 Een goed gesprek - Het werk van een verpleeghuisarts - dokter Sjaak van Kempen
- 29-11 Een goed gesprek - De taal van de Bijbel - cursus Hebreeuws 3/6 - ds. L.J. Lingen
- 14-01 Een goed gesprek met God - 1/4 - ds. L.J. Lingen
- 17-01 Een goed gesprek - De taal van de Bijbel - cursus Hebreeuws 4/6 - ds. L.J. Lingen
- 21-01 Een goed gesprek met God 2/4 - ds. L.J. Lingen
- 28-01 Een goed gesprek met God 3/4 - ds. L.J. Lingen
- 04-02 Een goed gesprek met God 4/4 - ds. L.J. Lingen
- 14-02 Een goed gesprek - De taal van de Bijbel - cursus Hebreeuws 5/6 - ds. L.J. Lingen
- 21-02 Een goed gesprek in Israël (reis 21/2-1/3) - ds. L.J. Lingen
- 07-03 Een goed gesprek - De taal van de Bijbel - cursus Hebreeuws 6/6 - ds. L.J. Lingen
- 14-03 Een goed gesprek over de Matteüs Passion - Mar van der Veer 1/3
- 21-03 Een goed gesprek over de Matteüs Passion - Mar van der Veer 2/3
- 28-03 Een goed gesprek over de Matteüs Passion - Mar van der Veer 3/3
- 10-05 Een goed gesprek met kloostergangers en monniken (kloosterweekend (10/5-12/5))

